



DOWN UNDER

Met de camper door Australië

Reisjournaliste Nathalie Willems is doorgaans gewend aan vijfsterrenhotels en dito restaurants, maar voor Australië gooide ze het over een andere boeg. Ze vertrok voor een lange *roadtrip* met de camper *down under*. Het was liefde op het eerste gezicht, zowel met het land van onze tegenvoeters als met de Apollo Hitop Camper, een heus huisje op wielen. En zelfs het links rijden bleek geen probleem...

Reportage door NATHALIE WILLEMS

We vertrekken vanuit Sydney richting Katoomba, voor een kennismaking met het eerste van de talloze nationale parken die we tijdens onze trip zullen doorkruisen. De *Blue Mountains* danken hun naam aan de blauwe mist die uit de eucalyptusbomen opstijgt. Aan het gelijknamige National Park worden we meteen beloond met een spectaculair vergezicht over kilometers bossen en duizelingwekkende rotswanden. Het is niet moeilijk te raden waarom dit gebied in 2000 op de lijst van Unesco werelderfgoed opdook. Hoewel dat ook iets te maken zou kunnen hebben met de beroemde Three Sisters rotsformatie. Volgens een legende leefden op deze plaats drie zusters die verliefd werden op drie broers uit een rivaliserende stam. De broers besloten ten strijde te trekken en de dames te schaken. Om dit te voorkomen, veranderde een medicijnman de zusjes in steen. Tijdens het gevecht kwam die echter zelf om het leven, waardoor de drie gezusters de rest van hun leven als rotsformatie moesten slijten.

Leven als God in... the Hunter Valley

Als we de volgende ochtend vertrekken vanuit het Katoomba Falls Caravan Park, hebben we nog geen plan voor onze volgende bestemming. De eigenares van het Grey Gum Café in Putty brengt daar snel verandering in. "Julie zijn op een steenworp van The Hunter Valley", roept ze enthousiast, "de plaats bij uitstek voor wijnproevers en Bourgondiërs." Vanuit het stadje Cessnock verkennen we de streek die zoveel gelijknissen vertoont met het zuiden van Frankrijk. We beginnen met een bezoek aan de Drayton wijngaard waar *chief winemaker* Andrew Leembruggen ons alles leert over de vruchtbare grond van de Hunter Valley, dat zijn eerste strepen verdiende met semillon en shiraz, maar sinds een aantal jaren ook succesvolle chardonnays produceert. Het klimaat in deze streek is dan ook optimaal voor deze wijnsoorten. Elke dag stipt om 14 uur verjaagt een enorme zeebries de hitte uit de wijngaarden en koelt de aarde af. De ideale condities voor excellente wijnen, als we Andrew mogen geloven.

Onze route leidt ons verder naar de Adina Vineyard en het Olive Mill Café, waar we onszelf verwennen met een *risotto ai funghi* en een *torta di ricotta*. De wijnen komen hier op de eerste plaats. De Adina

Vineyard heeft immers niet alleen de oudste pinot grigio wijngaard in gans Australië, het is ook de enige wijngaard van de vallei die semillondruiven kweekt.

Geen zeebenen

We rijden richting de Australische kustlijn. Port Stephens, ook wel gekend als *'The Blue Water Paradise'*, is een van de grootste vakantieplekken in New South Wales. Het is een mekka voor ervaren duikers en vissers, een ideale plek voor het spotten van dolfinen en walvissen (eind mei-juli) en bijgevolg ook een culinair festijn voor de liefhebbers van *seafood*. We poten onze mobiele woning neer in het Shoal Bay Holiday Park en besluiten vanavond te doen *'as the Aussies do'*. Barbecueën dus. Terwijl ik de 'eetkamer' inricht en de slaatjes op het aanrecht zet, loopt manlief richting de bbq-platen waarmee elke camping in Australië standaard is uitgerust. Het is hier dat Australiërs uit alle hoeken van het land elkaar ontmoeten en buitenlandse vrienden voor het leven worden gemaakt. Een kwartier later sloft mijn wederhelft echter teleurgesteld binnen met een eenzaam bakje gegrild vlees. Blijkbaar was ons uur van aankomst een beetje later dan dat van de gemiddelde Australiër. De volgende morgen zijn we al vroeg uit de veren. We hopen immers kans te maken om de dolfinen en walvissen te spotten die vlak naast de kust migreren. Het ideale uitkijkpunt daarvoor is Tomaree Headland. Van bovenop de heuvel heb je een bijna 180° uitzicht over het omringende water. De wandeling naar de top is aangenaam en het uitzicht spectaculair, maar de walvissen laten het afweten. Hopelijk meer geluk deze namiddag als we onze *whale cruise* doen. De catamaran van Imagine Cruises voert ons de open zee op. Hoewel ik van de zilte zeebries geniet, baart het feit dat zij tevens stevige schuimkoppen veroorzaakt me toch een beetje zorgen. Ik sta namelijk niet gekend als iemand met een ijzeren maag. Op het moment dat mijn misselijkheid de kop opsteekt, wordt ook onze eerste walvis gespot. We zijn meteen ter plaatse, maar ik slaag er niet in meer te ontwaren dan een stukje rug. Intussen is de wind heviger geworden en vindt ook de kapitein dat het welletjes is geweest en zetten we opnieuw koers richting haven. *Bummer!* Om het goed te maken, nodigt mijn lief mij uit voor een diner. We zijn vastbesloten die fameuze *seafood platter* te proberen waarvoor Port Step-



In 's werelds oudste koalaboerderij spenderen we een relaxed namiddagje aan koala's en kangoeroes kijken, aanraken en voederen.

hens zo bekend is en kiezen daarvoor Restaurant Marco's. Een half uur later staat er een gigantische schotel voor onze neus, gevuld met gambas, oesters, venusschelpen, mosselen en inktvis. Het kost ons 110 AUS (ongeveer 84 euro), maar we hebben zelden zo lekker gegeten!

Wandelen over de bomen

Onze Rough Guide vertelt dat Bellingen een van de mooiste en markantste plekken van NSW is. De realiteit blijkt echter tegen te vallen. Ons bezoek is met andere woorden van korte duur.

We rijden doorheen Dorrigo National Park en houden halt bij het Rainforest Centre. Het infocentrum biedt alle mogelijke interessante info over de flora en fauna van het regenwoud en een bijzonder mooie *skywalk* die over de boomtoppen van het park uitkijkt. In de Never Never Picnic Area op tien kilometer van het center vinden we de ideale lunchplaats. Een aantal kilometer verderop, bij the Crystal Castle, gaan we vervolgens het bos in.

The Crystal Castle is een initiatief dat ontstond voor de import en export van kristallen. Stukje bij beetje groeide het centrum uit tot een toeristische attractie die zijn bezoekers een magische *getaway* biedt. In het park vind je onder andere meditatieve wandelpaden, een labyrint en een aantal gigantische stenen afbeeldingen van hindoeïstische godheden, naast kristallen en stenen in alle mogelijke vormen. We rijden van Byron Bay door naar Tweed Heads, waar we voor het avondeten hebben afgesproken met een oude schoolvriendin. Het is van haar dat we de ultieme tip krijgen voor de volgende ochtend: een ritje omhoog naar Point Danger, dat op de scheidingslijn ligt tussen Queensland en New South Wales. Point Danger blijkt een populaire plek op oudejaarsnacht omwille van het uur tijdsverschil tussen beide staten. Wat wij vooral leuk vinden, is dat het de ideale uitkijk biedt over de baai waarin honderden walvissen migreren. Vanop de dijk en met onze telescopen in de hand zien we de walvissen op verschillende plaatsen letterlijk uit het water springen. Point Danger wordt meteen gebombardeerd tot onze nummer één attractie van de oostkust.

Citytip: Brisbane

Als we Tweed Heads en Coolangatta achter ons hebben gelaten, zijn we officieel in Queensland en is het niet zo ver meer naar Brisbane, onze eerste grote stad sinds we Sydney hebben verlaten.

Een eerste manier om de grootste stad van Queensland te verkennen, is via de gelijknamige rivier. De Inner City en de CityCat ferry's varen in twee verschillende *loops* langs de stad met verschillende haltes. We aarzelen niet en gaan aan land op een paar kilometer van het centrum. Met behulp van de huurfietsen van Citycycle peddelen we rustig naar de stad. Brisbane heeft absoluut geen stadsallures. Aan zijn ontspannen sfeer wordt bijgedragen door o.a. Streets Beach, een

artificieel stukje strand aan de kant van Southbank en de Southbank Parklands, waar menig local zijn lunch komt nuttigen. Wandelaars en fietsers halen hun hartje op in de Botanical Gardens, gelegen tussen Alice Street, George Street en de rivier.

We wandelen langs de Universiteit van Queensland en het oude postkantoor, beide prachtige architecturale meesterwerken, net zoals de St. Johns Cathedral, die wat ongelukkig gelegen is op een rots tussen de gebouwen van het *business district*.

Allemaal bestjes

De volgende ochtend begint met een wandeling langs een van de vele wegen van Mount Cout-tha. Het ene pad leidt naar een aantal Aboriginal tekeningen, het andere naar een kleine waterval. We volgen ze allebei en genieten van de rust van het enorme natuurgebied, net zoals de wandelaars en joggers die ons in het voorbijgaan vriendelijk gedag knikken. De namiddag brengen we even relaxed door in het Lone Pine Koala Sanctuary, 's werelds oudste koalaboerderij. Het park opende in 1927 en verwierf internationale faam tijdens WOII. Inmiddels herbergt het park tientallen koala's en ook hun kangoeroepopulatie is gestegen tot meer dan honderd exemplaren. Het interessantste aan het park is dat je veel van de dieren mag aanraken en voederen, wat we uitgebreid doen. We hebben met onze vele bezoeken en wandelingen tot nu toe best veel tijd



Point Danger



Port Stephens



Wandelen over de bomen in Dorrigo National Park



Brisbane



Imagine Cruises



verloren, dus we rijden de volgende dagen flink door en overnachten achtereenvolgens in Rockhampton (Southside Holiday Village), Airlie Beach (Big 4 Airlie Cove) en Mission Beach (Mission Beach Hideaway Holiday Village). Na enkele honderden kilometers te hebben afgelegd, valt ons oog opnieuw op iets wat we niet willen missen.

De Koorana Crocodile Farm & Restaurant bestaat sinds 1981 en herbergt een drieduizendtal krokodillen. De familieboerderij biedt toeristische rondleidingen met een uitgebreide inkijk in de wereld en leefgewoonten van deze gigantische reptielen én de mogelijkheid om je na je bezoek te wagen aan een stukje homemade krokodillensteak.

Nog een *must-do* die we tegenkomen op onze weg naar Cairns is het Paronella Park, een vaste waarde voor veel reizigers in Queensland. Het dertien are grote park werd in 1929 aangelegd door de Spaanse immigrant José Paronella. Na zijn dood geraakte het domein in vergetelheid, maar het romantische themapark werd in 1993 per toeval herontdekt door Mark & Judy Evans. Het koppel was zo geraakt door het levensverhaal van deze voormalige suikerrieteler dat ze het domein in eer herstelden en openstelden voor het grote publiek. We worden gegidst langs overwoekerde gebouwen, een bamboewoud, een kleine kolonie schildpadden en een troep micro-vleermuizen die zich permanent in de ruïnes van het park hebben gevestigd. Naar verluidt wordt de romantiek van het park 's nachts nog meer versterkt door een klank- en lichtshow, maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Op naar Cairns!

The Great Barrier Reef & Port Douglas

Onze eerste indruk van Cairns is eerder teleurstellend. We hadden een actieve bruisende stad verwacht, maar deze plaats lijkt eerder ingeslapen. We blijven niet lang aan land. Reef Magic Cruises brengt ons in *no time* naar het Marine World platform, aan de buitenste

riffen van het Great Barrier Reef. Terwijl mijn lief de zwemvliezen aantrekt voor een uurtje snorkelplezier in het gezelschap van mascotte Wally, snoer ik de flessen om. Het water is wat fris rond deze tijd van het jaar, maar het landschap onder water is minstens zo mooi als erboven. Als ik 45 minuten later opnieuw boven kom, ben ik uitgehongerd. En net op tijd voor het uitgebreide lunchbuffet.

We hebben gemerkt dat we tijdens deze trip al vaker *along the way* op ideeën kwamen en daar hebben de toeristische brochures en foldertjes die we in de verschillende caravanparken vonden, al goed bij geholpen. Ditmaal is het echter het culinaire magazine 'Delicious' dat ons inspireert. Geprikkeld door de lovende recensies, beslissen we richting Port Douglas te rijden. We genieten van het strand, kuieren door de winkelstraatjes en reserveren voor het avonddiner bij het Italiaanse restaurant Sassi. Puur genieten! Daarnaast blijkt het plaatsje de ideale uitvalsbasis naar het subtropische gebied rond het Daintree National Park en Mossman Gorge. We boeken meteen een daguitstap met Down Under Tours, waarbij we een boeiende rondleiding krijgen door de geschiedenis van de Aboriginals. Onze gids Rodney kent als geen ander de gebruiken en rituelen van zijn voorvaders en toont met veel enthousiasme welke planten werden gebruikt om kleren te verven en te wassen. En ook onze buschauffeur Paul Hockey is niet van de minste. Niet alleen bestuurt hij moeiteloos onze bus met slechts een arm, uit zijn vele verhalen blijkt dat hij de eerste mindervalide was om de Mount Everest te beklimmen. Ik ruik een toekomstig artikel!

In de namiddag volgt een cruise over de Daintree rivier en zien we een paar *crocs* die nog in de vrije natuur leven. Wijselijk houden we onze handen in de boot. Op onze laatste ochtend rijden we terug richting Cairns en nemen van daaruit de Skyrail Rainforest Cableway. De kabelbaan leidt ons over 7,5 kilometer tropisch regenwoud, met gi-



De Great Barrier Reef

gantische boomtoppen zo ver het oog reikt. Onderweg maken we enkele stops om o.a. de prachtige Barron Falls te bewonderen en nog een stukje natuurkennis mee te pikken in het Rainforest Interpretation Centre. De eindhalte is het toeristische dorpje Kuranda, waar we nog een laatste paar souvenirs op te kop te tikken en een wandeling maken door het vlinderpark. We keren terug naar beneden met de authentieke Kuranda Scenic Railway, de toeristische trein die tweemaal per dag zijn weg zoekt over de uit 1891 daterende spoorweg, terwijl we het verhaal te horen krijgen van het mijnwerkersleven in de 19de eeuw. Met dat laatste stukje geschiedenis zit onze reis erop en laten we ons huisje op wielen achter, met spijt in het hart. De tip om een camper te huren in Australië bleek effectief goud waard. ■

DOWN UNDER PRAKTISCH

ERNAARTOE?

We vlogen naar Brussel naar Sydney met **Qatar Airways**. Voor lange afstandsvluchten zoals Australië is het interessant om tijdig te informeren naar businessstarieven voor een nog comfortabelere vlucht.

www.qatarairways.com

VERBLIJF?

We huurden een Hitop camper van **Apollo** voor een periode van 20 dagen, waarbij we vertrokken uit Sydney en de camper terug afleverden in Cairns.

www.apollocamper.com

MEER WETEN?

De rest van de praktische informatie vind je op www.genieten.be.



Lone Pine Koala Sanctuary

